

# 11 MEI: ONT-MOETING

Geïmproviseerd buffet, expo en feest | VTC De Meermin | 10 tot 17 u.

Om het leven te vieren, niet toe-  
vallig op Moederdag, organiseren  
we een ont-moeting waarbij de  
gemeentelijke Academie voor Beel-  
dende Kunsten samenwerkt met  
andere spelers, zoals de diensten  
Welzijn, Cultuur & Onderwijs, NSB,  
de bibliotheek of Zuurstof.

Het begon met een artistieke  
workshop ter herdenking van WO I

op 11 november, samen met enkele  
klassen van het zesde leerjaar en de  
Nationale Oud-Strijdersbond. Hier-  
uit rijpte de goesting om dit verder  
vorm te geven in een gebeurtenis  
waarbij iedereen kan aansluiten.

## Waarom?

Heel wat zaken die vroeger hou-  
vast boden vallen geleidelijk aan

weg. Zeer uiteenlopende visies en  
verwachtingen over de samenleving  
manoeuvreren naast en door elkaar.  
En sommige botsen.

Er staat veel op het spel. Vanuit  
de overtuiging dat we hier samen  
mee zullen moeten omgaan, pre-  
cies met mensen die niet in elkaars  
kraam passen, organiseren we deze  
ont-moeting.

## 1. BUFFET

Buffet met 100 tafels en 400 stoe-  
len die vanuit de polyvalente zaal  
naar buiten trekken. Breng iets mee  
om te delen: eten, drinken, muziek,  
iets dat je gemaakt hebt en wil  
tonen, woorden, beelden, massages,  
portrettekenen, dansen, spullen om  
een tentenkamp mee te bouwen,  
vragen om een gesprek mee te star-  
ten ... Bedenk maar wat.

## 2. EXPO

Samen met surprise acts van binnen  
en buiten Waasmunster, tonen we  
wat de leerlingen van het 6<sup>de</sup> leer-  
jaar gemaakt hebben als antwoord  
op de herdenking van WO I.

Ook alle gedichten die werden inge-  
zonden voor de week van de Poëzie  
komen aan bod. Je krijgt tevens de  
nieuwe 'caravan' van de toeristi-  
sche dienst te zien, die zal worden  
opgewaarderd door jongeren van  
de Molenwijk.

## Hoe gaan we dat proberen?



Meer info, doorgeven van  
voorstellen, beeldmateriaal, ...:  
[willem@academiewaasmunster.be](mailto:willem@academiewaasmunster.be)

## 3. MASKERS

Doorheen de dag maken we mas-  
kers, als manier om de beelden die  
rond en in ons spoken een tastbare  
vorm te geven. Breng foto's, karton  
en teksten (muziekteksten, gedich-  
ten, liefdesbrieven, zoekertjes ...) met je mee. Foto's van vroeger en  
nu, dichtbij en veraf, rond lichte of  
zware kwesties ...

We maken er collages mee die tot  
maskers verwerkt worden.

## 4. VLOEK VOOR VREDE

Samen fluisteren, schreeuwen of  
zingen van folkloristische & absurde  
manieren van vloeken, in verschil-  
lende talen, om op ontwapenende  
& verbindende wijze stoom af te  
blazen.

Hier vind je een Oekraïense aanzet:  
<https://vimeo.com/705037226>.

Kan je er zelf ook vinden of  
bedenken?